

OSV Orca 60 jaar

In 2020 werd OSV Orca 60 jaar. Orca is een van de oudste onderwatersportverenigingen van Nederland en komt voort uit Duikteam Manta. De vereniging werd eerst ingeschreven als Nederlandse vereniging voor Onderwatersport (N.V.v.O) "Duikteam Manta Alkmaar". In 1961 veranderde de naam in Orca. Na de oprichtingsvergadering van de NOB op 10 oktober 1962, besloot Orca zich aan te sluiten.



In de beginjaren gold duiken als een "gevaarlijke" sport en was het verboden in het zwembad met perslucht te oefenen. Het aantal leden kwam niet boven de tien. Met de jaren steeg het aantal leden geleidelijk. In de jaren 70 werd het anders en schommelde het aantal leden rond de 100, met pieken van 120. Zeker in het begin was duiken een dure sport. Het kostte moeite om aan kennis en materiaal te komen. In de jaren 60 werden een duikpak en perslucht apparatuur aangeschaft. Om te vullen ging men met de trein naar Loosco in

Amsterdam. In de buurt van Koedijk (boven Alkmaar) doken de leden om de beurt in het kanaal. Ze wisselden het duikpak betaalde per gebruikte hoeveelheid bar... Orca werd ook bevolkt door echte verenigingsmensen die de duiksport en de vereniging liefhadden en -hebben. De leden gingen de duiksport breed beleven en werden fanatieke wrakduikers, Zeelandduikers en gingen met een groep naar het buitenland. Ze konden ook veel tijd aan de duiksport besteden, want het hele gezin was betrokken bij de vereniging.

De leden uit de jaren 70 zijn nu zelf in de 70, niet meer zo fanatiek aan het duiken maar nog wel twee keer in de week bij de conditietraining. Onderwater-rugby is al 50 jaar het favoriete spel op de trainingsavonden. De oudste is 80 jaar en nog even fanatiek. Het leden aantal neemt wel af en net als veel verenigingen heeft ook Orca last van het gegeven dat mensen wel lid willen worden voor een opleiding, maar geen echte verenigingsmensen meer zijn. Die leden vertrekken dan vrij vlot weer. Ook de opleidingen stagneren de laatste jaren en dat is jammer voor de toekomst van Orca. Wij hopen in de toekomst (weer) een vereniging te zijn van verenigingsmensen. Dick Mol, 2* Instructeur (nr. 156).